



Leer je burens kennen

Een bezoek aan de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Utrecht.

Scholen zijn hartelijk welkom in de synagoge aan de Magdalenastraat in Utrecht. Onze groepsontvangsten worden professioneel uitgevoerd door jonge joodse mannen en vrouwen, met een theaterachtergrond en hebben veel ervaring met les geven. Doel van het project is om op een ontspannen en persoonlijke manier met elkaar kennis te maken en vooroordelen bespreekbaar te maken.

Na het bezoek kijken de meeste jongeren genuanceerder en positiever naar de groep joden; het is vaak voor het eerst dat de leerlingen joodse mensen ontmoeten. Tegelijkertijd raken ze ook in gesprek met de gespreksleiders en met elkaar over diversiteit, de eigen cultuur, de verschillen maar vooral ook de herkenning van overeenkomsten. Veel onderwerpen komen aan bod zoals: familietradities, trouwen, besnijdenissen, vieren van feesten en ook 'gevoelige onderwerpen' zoals de politieke situatie in het Midden Oosten en homosexualiteit.

Scholen voor voortgezet onderwijs, ROC's en HBO zijn van harte welkom, vooral studenten van de Pabo en de Lerarenopleiding zijn een interessante doelgroep, omdat ze later voor de klas komen te staan.

Het is duidelijk dat er spanning bestaat tussen jongeren van allochtone afkomst en de joodse gemeenschap. Door dit project is bij de deelnemers deze spanning aanzienlijk afgenomen en (h)erkenning toegenomen. Het is nadrukkelijk het belangrijkste doel van de sessie om elkaar te ontmoeten en elkaar te leren kennen, secundair is het overbrengen van kennis.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

De jongeren starten met het bekijken van een film van 7 minuten. Hierin worden op een eigentijdse manier alle vooroordelen genoemd over joden die je kan bedenken, met fragmenten uit South Park, Borat, Charlie Chaplin (Hitlerparodie), enz. Ook zijn er fragmenten in verwerkt met rapmuziek, met allerlei pop- en filmsterren die joods zijn.

Vervolgens wordt de leerlingen gevraagd om alles op te schrijven wat in ze opkomt bij het woord 'jood'. Daarover wordt met ze gepraat door de 2 groepsleiders. Dit leidt bij iedere sessie tot een zeer interessante uitwisseling van ideeën en informatie over de eigen cultuur- en achtergrond, en de plaats hiervan in de Nederlandse samenleving.

Daarna volgt een rondleiding in de synagoge en krijgen ze koffie en iets lekkers. Tot slot krijgen de leerlingen een stickje mee naar huis, waar de film en allerlei voorlichtingsmateriaal op staat.

De bezoeken in Utrecht worden georganiseerd in samenwerking met de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. Zij hebben het project 'Leer je burens kennen' opgezet. Dit is zeer succesvol en krijgt veel waardering.

In Utrecht wordt samengewerkt met het Fort van de Democratie. Scholen kunnen een gecombineerd bezoek brengen, al dan niet op dezelfde dag.

De ontvangsten in de synagoge zijn gratis. Het programma duurt een kleine twee uur. Opgave en meer informatie: van.oostrum@hetnet.nl